

WIELTJESTOER



Slim naar Antwerpen

Zondag 17/09

Antwerpen Autovrij



Antwerpen Autovrij

Van **10 tot 18 uur** wordt het gebied tussen de **Oude Leeuwenrui, Leien, Jan Van Gentstraat-Vlaamsekaai-Scheldestraat en Scheldekaaien** afgesloten voor het autoverkeer. Ook de Kaaien zelf zijn grotendeels autovrij. Op advies van de veiligheidsdiensten wordt dit jaar de **autovrij zone verkleind**. Zo kan de stad Antwerpen de **veiligheid en bereikbaarheid** van de buurtbewoners garanderen tijdens Antwerpen Autovrij in combinatie met de wegenwerken.

OPGELET! Deze zone is wel toegankelijk voor het openbaar vervoer en taxi's.



Centraal infopunt

Een prangende vraag? Je bent steeds welkom op onze infopunten, op de uiteindes van de Meir. Je kunt bij hen terecht voor grondplannetjes en routes voor onze 4 routes. En je dropt er je stempelkaart, waarmee je kans maakt op een mooie prijs! (Zie ook: Buurtavonturen)



Routes

Zo zag je Antwerpen nog nooit.

4 routes, goed voor wel 1001 blikvangers in 't stad. Geef je ogen de kost, laat je voeten het werk doen. Of de tram.

Hoe ontstond de haven? Wat is er vandaag van het Falconplein? Slenter van het oude centrum naar het historische noorden, slinger tussen verleden en toekomst met de **Flaneerroute**.

De **Op-en-af route** is genieten van de stad vanuit de tram. Met af en toe een tussenstop om de beentjes te strekken. Maak je keuze uit tram 4 of tram 7 en laat je rondrijden terwijl de stad aan je voorbij glijdt. Start en eindpunt: de Groenplaats.

Fiets, rollerblades of step mee? Op Antwerpen Autovrij mag je zelfs spookfietsen! Onze **Wieltjestoer** telt 10 kilometer en 14 prachtige blikvangers.

Quis je door de stad met onze **Zoektocht voor kids en fans!** De route start op de Meirbrug. Wie waagt zich aan deze wandeling vol vragen én weetjes?

Wieltjestoer

Ketting gesmeerd? Fiets mee doorheen de autovrije kernstad met dit jaar 2 extra stops aan het Stadspark en het nieuwe Cadixplein. Een ideaal uitstapje voor trappende families. Vergeet niet af en toe te stoppen, te genieten en uit te blazen zoals het hoort op Antwerpen Autovrij.

In het autovrije gedeelte (tussen Leien- Kaaien en Oude Leeuwenrui) mag je vandaag in alle eenrichtingsstraten ook in tegengestelde richting rijden.

1 Het start- en eindpunt van deze **10 km lange route** is het hart van de stad, de Groenplaats.

1 DE GROENPLAATS

Ooit was deze plek het kerkhof van de kathedraal, nu is dit hét plein van 't stad. Jozef II van Oostenrijk verbood dit kerkhof om hygiënische redenen en beplante het plein met lindenbomen. Maar in de volksmond bleef het plein 'Groen Kerkhof' heten. Het standbeeld van Rubens is voor velen de afspraakplaats voor een dagje Antwerpen. De vele toeristen en terrasjesbezoekers maken het hier op mooie dagen tot één van de levendigste plekken in Antwerpen.

Fiets via de Sint-Pieterstraat naar de Melkmarkt (pas op voor de tramsporen), rij rechtdoor de Korte Koepoortstraat in, sla rechts de idyllische Jezuietenrui in en fiets zo naar het Hendrik Conscienceplein.

2 HENDRIK CONSCIENCEPLEIN

Voor velen het mooiste plein van de stad. Het Italiaanse gevoel dat je hier overvalt, heeft veel te maken met de grote bouwlust van de 17e-eeuwse jezuïeten, die ook verantwoordelijk waren voor de bouw van de Carolus Borromeuskerk. Dit Conscienceplein was trouwens het eerste autovrije plein in Antwerpen. De vermoeid kijkende man boven het waterbekken gaf zijn naam aan dit plein.

Fiets via de smalle Wijngaardstraat terug naar de Korte Koepoortstraat, verder naar de Lange Koepoortstraat en sla links de Zwartzustersstraat in, je kruist het gezellige pleintje Veemarkt. Fiets verder naar de Nosestraat met aan de rechterkant de majestueuze ingang van de Sint-Pauluskerk en fiets verder naar de Sint-Paulusplaats.

3 SINT-PAULUSPLAATS

In een ver verleden was dit plein een huiden- en ledermarkt. Nu vormt het de toegangspoort tot de rode lichtjes van het Schipperskwartier. Je fietst hier boven een netwerk van ruïen. Dit net van natuurlijke en uitgegraven waterwegen voorzag de stad in de middeleeuwen van water en een binnenhaven. Later werden de ruïen overwelfd. In 1880 lag heel het netwerk van ruïen ondergronds. Vanaf dat moment deed het dienst als stadsriool.

Fiets via de Keistraat en de Dries naar rechts de Kommekensstraat in en zo verder naar het Falconplein.

4 FALCONPLEIN

In het verleden geraakten de matrozen op hun weg vanuit de haven niet verder dan dit plein. Ze vonden hier alles wat ze nodig hadden: drank, vrouwelijk schoon en winkels met scheepsgerief. De zaak met zeemanstruïen en het wisselkantoor op de hoek herinneren nog aan die tijd. Vandaag kan je hier verse groenten en fruit kopen op de biomarkt. En kijk zeker ook even naar boven. De schuine bomen verwijzen naar de fameuze Vlaamse zeebries die vanuit de Schelde het plein komt opwaaien.

Kruis nu de Oudeleeuwenrui/Brouwersvliet en rij tot aan de Hanzestedenplaats voor het MAS.*

Parkeer je fiets en bekijk het MAS (Museum aan de Stroom) van dichterbij.

5 MAS

Ga met de roltrap naar de vijfde verdieping en ontdek van daar het mozaïek 'Dead Skull' beneden op het plein. Het is een ontwerp van Luc Tuymans, een kunstenaar die zich inspireerde op een doodskop van het grafmonument van Quinten Metsys dat aan de gevel van de kathedraal hangt. Ga daarna verder naar het dakterras waar je een prachtig panorama over de stad hebt. Wist je trouwens dat het MAS precies de helft zo hoog is als de kathedraal (123m)? Hoe hoog is dan het MAS?

Eens weer beneden, fiets je verder over de Nassaubrug, naar rechts de Sint-Laureiskaai op, zo naar het Verbindingsdok en over de brug naar de Londenstraat met rechts het nieuwe fietspad tot aan het Cadixplein.*

6 CADIXPLEIN

Antwerpenaars zijn fier op dit jongste plein van 't stad dat nog dit jaar feestelijk wordt ingehuldigd. Het is een mix van park en plein, luchtig en open, met heel wat groen en speeltuigen voor de jongsten. In 2020 vergroot dit plein aan de kant van het water met een trappenpartij die zal afdalen naar het dok en een drijvend ponton.

Na een rondje fietsen op het plein, neem je het fietspad aan de kant van het Kattendijkdok, de Londenstraat over en meteen naar links. Rij iets verder rechts de Napelsstraat in, over Entrepotkaai, naar rechts naar de Godefriduskaai en de eerste straat links de Zeevaartstraat in. Fiets nu nog even rechtdoor naar het Hessenplein.*

7 HESSENPLEIN

Het grote renaissancepakhuis, het Hessenhuis, is één van de oudst bewaarde opslagplaatsen in de stad. In de 16e eeuw diende het als opslagplaats voor goederen die werden aangevoerd uit het Duitse Hessen. Beneden waren de stallingen en de magazijnen. Op de eerste verdieping kon je logeren. Het pakhuis was ooit een beroemde tentoonstellingsruimte van kunstenaars. Nu vind je er een tentoonstellingszaal, café en enkele kantoren van de stad Antwerpen.

Op het dak van het pakhuis Engels, op de hoek met de Stijfserui, legden de bewoners een mooie Engelse tuin aan. Een schaap en kippen hebben er hun thuis.

Rij nu de Stijfserui in, ga dan de eerste rechts in de smalle Nieuwe Gang, fiets nadien direct naar links De Paardenmarkt in en dan de tweede straat rechts de Rodestraat in.

8 BEGIJNHOF

Aan je linkerkant ontdek je het gezelligste oaseplekje van de stad. Achter een onopvallende poort met een beeld van de Heilige Begga ligt een ongekende schat van Antwerpen, het 16e-eeuwse begijnhof. Oorspronkelijk waren de bewoners devote vrouwen die zich kleeften als kloosterzusters, maar geen gelofte van kuisheid aflegden. Nu wonen er allang geen begijnen meer. Het laatste begijntje, Virginie, stierf in 1986. Ga zeker binnen, het stadsgewoel valt volledig weg. De grote

dit was 2016



DOE MEE
aan de verschillende buurtavonturen en maak kans op een gloednieuwe fiets of andere leuke prijzen. Bij elk avontuur langs je gekozen route ontvang je een stempel voor je deelname. Verzamel alle stempels, vul de kaart in en laat ze achter in de box bij de Infostand op de Meir.
Veel succes!



Let op: dit deel van de route valt buiten het autovrije deel van Antwerpen Autovrij 2017.

binnentuin met daarin een kerkje en witgekalkte fruitboomstammen waarrond de huisjes staan is net een schilderij.

Fiets daarna verder via de Ossenmarkt, the place to be voor studenten, en steek over richting de Pieter van Hobokenstraat, maar ga daarna direct naar links het kleine straatje, de Rozenstraat, in.

9 FRANS HALSPLEIN

Dit is één van de jongste pleinen van de stad. Vijftig jaar geleden was deze rechthoek nog gevuld met kleine huisjes en was armoede hier troef. Rond 1970 werd de steeg De Zwanegang en een gedeelte van de Rozenstraat afgebroken. Het plein kreeg de naam van de bekende portretschilder Frans Hals. Hij woonde hier met zijn ouders, maar verhuisde daarna naar Nederland. Nu hangen hier zowel studenten als bewoners rond en spelen kleuters op het plein. Eventjes voetballen op het mini-voetbalveldje is mooi meegenomen.

Steek de Sint-Jacobsmarkt over en ga via Parochiaanstraat naar rechts de Lange Nieuwstraat op, nadien direct naar links, de Eikenstraat in, de Meir oversteken, rechtdoor door de Kolveniersstraat, steek Hopland over, de Meistraat in en volg schuin de Tabakvest.

Zowel de 'Vreemdelingenmarkt' op zaterdag als de 'Vogelenmarkt' op zondag worden druk bezocht op het Theaterplein.

Rij aan je linkerkant de Stoopstraat in en steek de Leien over. Fiets via de statige Louiza-Marialei naar het Stadspark. Rij het park in en maak een kort fietstochtje naar de andere uitgang richting zuid.

10 STADSPARK

Op het einde van de 19^e eeuw ontwierp de Duitse landschapsarchitect Friedrich-Eduard Kelig dit romantische park op een oude lunet van de stadswalling. Dat verklaart de driehoekige vorm.

Het park is één van de kostbare groene longen in Antwerpen. Een plek waar grote mensen even uit de stadsgekte stappen, voor een 'sabbat'-wandeling of een tai-chisessie en kleine mensen in de touwen komen hangen of met hun skateboard de lucht ingaan. De laatste tijd krijgen de watervogels rond de vijver steeds meer concurrentie van gedumpte sierkonijn-tjes die zich hier duidelijk in hun nopjes voelen.

Fiets aan het standbeeld van onze soldaat-koning Albert I naar rechts en rij via de Maria-Henrietta-lei opnieuw naar de Leien en steek ze over. Hier is van de werken aan de Leien niets te bespeuren, de zuidelijke Leien zijn al een tijdje heraangelegd. Fiets verder via de Bourlastraat naar de Leopoldstraat. Aan de linkerkant kan je via een poort de romantische Kruidtuin in.

11 KRUIDTUIN / PLANTENTUIN / 'DEN BOTANIEKEN HOF'

De plantentuin aan de Leopoldstraat heeft een geschiedenis van meer dan tweehonderd jaar. Aan het einde van de 18^e eeuw werd hier de 'Ecole Centrale' opgericht, een school voor geneeskunde en chemie. Daar hoorde een plantentuin bij. Toen de school werd opgedoekt, bleef de tuin bestaan als plantentuin voor de apotheek van het Sint-Elisabethgasthuis. De collectie kruiden telt meer dan tweeduizend stuks. In de serre is een grote verzameling cactussen en uitheemse planten.

Mensen van kantoor eten hier hun broodje op en verliefde koppels en patiënten (soms in pyjama uit het nabije ziekenhuis) bevolken de tuinbanken in deze stille wereld van bloemen, grassen, heesters en zeldzame bomen.

Rij nu langs het Sint-Elisabethziekenhuis (aan je linkerkant) rechtdoor en beland op het Mechelseplein.

12 MECHELSEPLEIN

Dit plein ligt aan de oude weg die van de binnenstad naar Mechelen ging. Reizigers naar Mechelen probeerden aan vervoer te geraken bij de 'Den Boer van Tienen'. De paarden zijn allang verdwenen, maar 'Den Boer' niet. De oude herberg is nu een monument te midden van de vele cafeetjes.

Vooraf de mix van literatuur en theater is heel bijzonder op dit plein. In het midden staat het standbeeld van de schrijver Willem Elsschot en aan de kant zie je DE Studio waar ooit de bekende theaterschool Herman Teirlinck gevestigd was. DE Studio is nu het creatieve hoofdkwartier van Villanella in Antwerpen, waar kinderen en jongeren tegelijk toeschouwer en kunstenaar zijn. Theater, dans, muziek, literatuur, film, feestjes, festivals, debatten, ... In DE Studio krijgt elke kunstenaar een dynamisch dak boven het hoofd.

Fiets nu via de Maarschalk Gérardstraat iets schuin naar rechts de Bervoetstraat in, dan de Begijnenstraat in en rechts de Kronenburgstraat in. Je ontdekt rechts het Tropisch Instituut.

13 HET TROPISCH INSTITUUT

Dit gebouw in art-decostijl heeft een prachtige Afrikaans geïnspireerde, verzonken voortuin. De sobere gevels in arduin en gele baksteen krijgen door de tuin een architecturaal verlengstuk. Vroeger brachten waterloopjes die tussen de plantsoenen en onder het gebouw stroomden verkoeling op warme dagen. Artsen kwamen zich in dit instituut voorbereiden op hun werk in Afrika.

Nu studeren hier jaarlijks zo'n zevenhonderd gezondheidswerkers af. Meer dan de helft komt uit het buitenland, uit alle delen van de wereld. Veel studenten komen uit landen met een laag of middeninkomen. Het Tropisch Instituut is ook bekend bij iedereen die verre continenten bezoekt. Vaccins en pilletjes haal je hier.

Steek over aan de lichten op de Nationalestraat en fiets daarna naar rechts de Van Craesbeekstraat in.

Aan de rechterkant zie je het hippe 'Plein Publiek' in de oude sociale appartementen van architect Fierens. Op dit moment is het een creatieve plek met activiteiten in een immens grote serre. Stap af en bezoek deze urban jungle eventjes.

Fiets nu naar links in de Prekersstraat en daarna rechts de Pachtstraat in om zo te belanden op de Sint-Andriesplaats.

14 SINT-ANDRIESPLAATS

Dit autoluwe plein is de speelkamer voor heel wat gezinnen uit één van de meest geliefde woonbuurten in de stad: het Sint-Andrieskwartier. Na schooltijd permitteren ouders zich hier een terrasje terwijl hun kinderen de spin beklimmen, basketten of wat rondhangen.

De bewoners van het Sint-Andrieskwartier waren in het verleden heel arm, maar dat belette hen nooit om te feesten. Tot 1960 werden er volksspelen, stoeten op 1 mei en carnaval evenementen georganiseerd. Nu is Costa het wijk- en cultureel centrum waar iedereen terecht kan om te dansen, voor optredens of een leuke babbel.

Rij via de Korte Vlierstraat naar links de Kloosterstraat in. Je passeert er het standbeeld van de Rus Peter De Grote die hier ooit logeerde. Neem dan schuin de Riemstraat en rij meteen naar rechts de Scheldestraat in. Je kruist de kaaien. Neem het fietspad langsheen de waterkeringsmuur en de Schelde tot aan de Suikerrui. En fiets dan langs de Suikerrui, de Oude Koornmarkt en de Groenkerkhofstraat naar de Groenplaats.

Hier eindigt de fietsroute.

